



Type woning : Duplex

Locatie : San Pedro del Pinatar

Slaapkamers : 2

Badkamers : 2

Bouwjaar : 1990

Tuin : Terras

Oriëntatie : West

Uitzicht : Straat

Parking : Straat

Opp. woning : 70 m²

Opp. terrein : 30 m²

Opp. terras : 30 m²

Luchthaven : 40

Strand : 0.4

Stad : 0.5

- | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|
| ✓ Voorraadkast | ✓ Afzuigkap | ✓ Tralies voor ramen |
| ✓ Koelkast | ✓ Wasmachine | ✓ Internet |
| ✓ Keuken | ✓ Elektriciteit | ✓ Hoofdwaterleiding |
| ✓ Bijkeuken | ✓ Terras | ✓ Deels bemeubeld |
| ✓ Overdekt terras | ✓ Balkonnen | ✓ Zonneschermen |
| ✓ Buitenverlichting | ✓ Airconditioning | |

REFERENTIE SP297 - DEZE WONING IS EEN TOP-INVESTERING. ZEER GOED VERHUURBAAR!

Super leuke (vakantie) duplex-woning met twee verdiepingen, 3 terrassen, 2 slaapkamers, 2 badkamers en 100% op het westen gelegen. Op nog geen 5 minuten wandelen van de boulevard en zandstranden (400 meter). Parkeren is altijd mogelijk direct voor de deur. Tevens ligt er een mooi park om de hoek (veel groen en bomen).

San Pedro del Pinatar is een heel divers gebied vol verschillende activiteiten en levendigheid. Tegelijkertijd hebben we hier juist geen last van het massa-toerisme zoals bijvoorbeeld in Torrevieja of Benidorm.

Een aantal leuke dingen om op te noemen : oneindig lange boulevards en zand-stranden rondom de Mar Menor, de bekende modderbaden in het natuurgebied van Lo Pagán (valt onder San Pedro), de zoutmeren met allerlei vogels en flamingos erg mooi om te zien, naast de Mar Menor (warme binnensee, zonder golfslag) hebben we hier op nog geen 5 minuten rijden ook de Middellandse zee, natuurgebied met duinen en zandstranden, veel mogelijkheden om te fietsen want alles is vlak, verschillende 'groene gebieden' en parken, uitgaansgelegenheden in Lo Pagán en de boulevard van Santiago, veel restaurants en barretjes, ook de bekende chiringuitos voor de tapas op het strand iedere paar honderd meter vind je ze wel, de boulevard is vorige jaar helemaal vernieuwd, DOS MARES shopping mall is op nog geen 5 minuten rijden van Lo Pagán hier zit tegenwoordig alles van KFC, McDonalds, Domino's, Carrefour, Lidl, Leroy Merlin, dierenwinkels, chinese allesverkopers, bioscoop, juweliers, kledingwinkels etc etc.

Voor het vliegen zijn er twee opties namelijk over de ap7 naar Alicante dit is zo'n 40 minuten rijden of naar Murcia internationaal airport zo'n 25 minuten.

Verder is er hier het hele jaar door leven, uiteraard in de wintermaanden wel wat rustiger maar dat is overal zo aan de kust. Watersport veel te doen!



